

Dinsdag 3 oktober 1916.

Gentsche humor:

“Wat is het stil vandaag,” zegt een binnenkomende in een vriendenwoon.

“'t Is waar, 't is waar,” antwoordt de eigenaar, “er is niets te hooren en wij zijn zoodanig verwend, dat we wel zonder ophouden bommen zouden willen hooren slaan.”

Te Audenaarde is de typhus uitgebroken onder de bewoners. De stad ligt in quarantaine, niemand mag ze verlaten.

Virginie **LOVELING** (« *In oorlogsnoed* »)